

Dansen med ordene

Spor

Digtsamling af Charlotte Sofia Lune

*jeg sætter spor
så
du ved
jeg har været her
så du kan få øje på min vej*

Så poetisk indleder Chahlotte Sofia den hjerteskræende og meget vedrørende digtsamling, *Spor*, som er skrevet til hendes to børn, så de for altid kan have hendes ord med på deres vej.

Chahlotte Sofie Lune har en uendelig kærlighed til ord og har en mageløs evne til at sammensætte dem, så de danser blødt og elegant fra papiret og ind i læserens hjerte. Igennem digtsamlingen tager Chahlotte Sofia os hele vejen igennem følelsesregistret fra lys, kærlighed, ærlighed og nøgenhed til tvivl, sorg, længsel og sårbarhed. Men hun formår også på allerfineste vis, og kun på en måde hun evner, at belyse alle mellemrummene imellem ordene. Det sætter de store følelser og eftertænksomheden i spil.

Digtene rører altså kroppens inderste kerne og er relaterbar uanset hvilken livssituation, du står i. Instinktivt vil du se den person foran sig, som det pågældende digt taler til i lige netop dit liv.

Digtsamlingen *Spor* udkommer præcis 2 år efter udgivelsen af den roste selvhjælpsbog *Sofias breve*. Grundet Chahlotte Sofias sygdom MS – multipel sklerose, har hun mistet styrken til at skrive med hænderne, derfor er *Spor* skrevet med øjnene. Et bevis på Chahlotte Sofias ukuelige skabertrang, livsglæde og lyst til at bringe hendes erfaringer videre til os alle. For Chahlotte Sofia er lyset stærkest, og den finder altid en sprække til at bryde ind og fylde rummet, selvom det umiddelbart kan se mørkt ud.

*Evigt
jeg falder ind i evigheden jeg er
du er
forbundet
vi er for evigt
i heden
noget slutter og andet starter i fortsættelsen består vi*

Bogreception

Udgivelsen af *Spor* markeres med reception
Torsdag den 25. november kl 16:30 i Domen, Inge Lehmanns Gade 22, Aarhus
Forsalg bog 69,-

Forlaget Roots & Wings | Udgivelse 26. november 2021
110 sider | 99 kr. | Forhandles via Sofialune.com
Kontakt: chahlottesofia@gmail.com og 20412547